

Hàng phục Ma

# Ai cần

- Người phát tâm dũng mãnh phát tâm Bồ Đề Vô Thượng (muốn tu để giúp tất cả thành Phật)
  - Người phát tâm dũng mãnh muốn làm nhiều lợi ích cho mọi người và vật
  - Người tổ chức, xây dựng đạo tràng
  - Người có trọng trách lớn trong xã hội
- Là những anh hùng (Bồ Tát) tuyên chiến với ma
- Sẽ luôn có ma lực bao quanh tấn công, để:
- hoặc làm người đó buông xuôi, chán nản, thối chí
  - hoặc là làm cho người đó hăng say chìm đắm vào ma trận

# Giải pháp trong Kinh Phật

# Kinh Đại Bảo Tích (Linh Sơn), [tập 5](#)

## SỐ 334 – KINH TU MA ĐỀ BỒ TÁT

Đức Phật bảo Tu-ma-đề:

–Bồ-tát lại có bốn pháp khiến các ma không thể lợi dụng được. Những gì là bốn?

Thường niệm Phật

Luôn tinh tấn.

Thường niệm kinh pháp

Thường tạo công đức.

Đó là bốn pháp. Bồ-tát nhờ dùng bốn pháp này nên các ma không thể lợi dụng được. Đức Phật nói kệ:

Thường ý tịnh, niệm Hồng danh

Chí tinh tấn, học pháp sâu

Tự siêng năng lập công đức

Ma vì vậy không lợi dụng.

# Kinh Đại Bảo Tích (Linh Sơn), [tập 5](#)

## SỐ 335 – KINH TU MA ĐỀ BỒ TÁT

Đức Phật bảo Tu-ma-đề:

–Bồ-tát lại có bốn pháp làm cho ma không tìm được chỗ sơ hở. Đó là:

Thường niệm Phật.

Luôn tinh tấn

Thường niệm kinh pháp.

Thường tạo công đức.

Bồ-tát thực hành bốn pháp này thì ma không tìm được chỗ sơ hở. Nhân đó Phật nói kệ:

Tâm ý vui, thường niệm Phật

Luôn tinh tấn, học giáo pháp

Tự cố gắng tạo công đức

Nên không bị ma sai khiến.

# Kinh Đại Bảo Tích (Linh Sơn), [tập 5](#)

## SỐ 336 – KINH TU MA ĐỀ

–Lại nữa, này Diệu Tuệ! Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì có thể xa lìa các ma. Những gì là bốn?

Hiểu rõ pháp tánh bình đẳng.

Phát khởi tinh tấn.

Thường siêng năng niệm Phật.

Tất cả các thiện căn thảy đều hồi hướng.

Đức Thế Tôn nói kệ:

Biết rõ các pháp tánh bình đẳng

Thường khởi tinh tấn niệm Như Lai

Hồi hướng tất cả các thiện căn

Chúng ma không dám hại vị ấy.

# Kinh Đại Bảo Tích (Linh Sơn), [tập 5](#)

## SỐ 338 – KINH LY CẤU THÍ NỮ

Đức Phật dạy Ly Cấu Thí:

–Bồ-tát có bốn pháp ở nơi gốc cây chiến thắng quân ma. Những gì là bốn?

Chưa từng tham đắm lợi dưỡng của người khác.

Thường không thích nói lời trau chuốt.

Khuyên vô số người tu căn tích đức.

Thể hiện tâm từ bi đối với chúng sinh.

Đó là bốn việc. Đức Phật bèn nói kệ:

Không ôm lòng ganh ghét

Bỏ lời thô, phù phiếm

Khuyến hóa vô số người

Tu hành các công đức.

Thường dạy cho mọi người

Tu hành tâm từ bi

Chiến thắng các ma oán

Ở đời đều tự tại.

# Kinh Đại Bảo Tích (Linh Sơn), [tập 5](#) SỐ 341 – KINH THÁNH THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ SỞ VẤN, quyển trung

Ngài Văn Thù Sư Lợi nhập môn Tam-muội phá trừ nhất thiết ma quân, nên khiến cho ma Ba-tuần phải suy biến.

Đức Thế Tôn hỏi:

–Này Văn-thù-sư-lợi! Pháp môn Tam-muội này làm thế nào mà đạt được?

–Bạch Thế Tôn! Có hai mươi pháp, Đại Bồ-tát nào thành tựu đầy đủ hai mươi pháp ấy thì đạt được Tam-muội có thể phá trừ ma quân này. Bạch Thế Tôn! Hai mươi pháp ấy là:

Bồ-tát phá trừ tham dục, phá trừ tâm tham.	Phá trừ chấp giữ, phá trừ tâm chấp giữ.
Phá trừ sân hận, phá trừ tâm sân hận.	Phá trừ chấp trước, phá trừ tâm chấp trước.
Phá trừ ngu si, phá trừ tâm si.	Phá trừ chấp tướng, phá trừ tâm chấp tướng.
Phá trừ ganh ghét, phá trừ tâm ganh ghét.	Phá trừ pháp hữu, phá trừ tâm hữu.
Phá trừ kiêu mạn, phá trừ tâm kiêu mạn.	Phá trừ pháp thường, phá trừ tâm chấp thường.
Phá trừ cấu uế, phá trừ tâm cấu uế.	Phá trừ pháp đoạn, phá trừ tâm chấp đoạn.
Phá trừ nhiệt não, phá trừ tâm nhiệt não	Phá trừ pháp ấm, phá trừ tâm chấp ấm.
Phá trừ tưởng niệm, phá trừ tâm tưởng niệm.	Phá trừ pháp giới, phá trừ tâm chấp giới.
Phá trừ kiến chấp, phá trừ tâm kiến chấp.	Phá trừ nhập, phá trừ tâm chấp nhập.
Phá trừ phân biệt, phá trừ tâm phân biệt.	Phá trừ ba giới, phá trừ tâm tham đắm nơi ba giới.